

Mag je op een buitenschoolse opvang als mannelijke groepsleider een meisje op schoot nemen?

[Dit werd mij toegestuurd, door iemand gevonden op Internet, URL onbekend.]

We hadden het laatst hierover in mijn team. Of je als vrouw een jongetje op schoot mag nemen, en als man een meisje op schoot mag nemen. We werken met kinderen tussen de 4 en 12. Kinderen komen vaak al bij je op schoot springen. Maar moet je dit tegenhouden en alleen doen bij een noodsituatie (iemand troosten o.i.d.)

Graag jullie reacties!

Toegevoegd na 23 uur:

Bedankt voor alle reacties! Het bestuur heeft besloten dat je alleen in noodsituaties (kind is gevallen o.i.d.) een kind op de schoot mag nemen voor een heel korte tijd. Zodra het kind niet meer huult weer van je schoot halen. En het kind aanmoedigen weer te gaan spelen.

Vind het bijzonder pittig, om te aanvaarden dat je een kind niet meer op schoot mag nemen, gewoon omdat een kind het fijn vind om even op schoot te zitten. Even uit te rusten van het spelen, beklag komen doen van een ander kind, of gewoon om even wat aandacht te ontvangen.

Ik werk in de Bijlmer, een wijk waar veel kinderen zijn leven zonder vaderfiguur en mishandeld zijn en meer. En waar kinderen voor 5 dagen op de opvang zijn. Is het dan goed om die vaderliefde te geven, vanuit de goede intenties, als groepsleider. Of zou je dit niet moeten willen?

Alvast bedankt!

Het beste antwoord

Hoe erg het ook is dat je deze vraag moet stellen - toch vind ik het heel erg goed en knap dat jullie in je team hier open over spreken en jezelf deze vraag stellen!!

Persoonlijk vind ik in een "normale situatie" idd dat het moet kunnen en meestal ook gewoon gewenst is als het kind daar behoefte aan heeft.
Zolang het idd maar de behoefte van het kind blijft en niet de behoefte van de volwassenen.

Desalniettemin weet ik als pleegouder dat er soms heel erg beschadigde kindertjes zijn, die (dit klinkt heel erg maar is gewoon waar) soms op zeer jonge leeftijd al meer seksuele "ervaring" hebben als menig +/- 30 jarige.....

Als groepsleider weet jij niet welke kinderen dergelijke ervaringen hebben (het schijnt in 1 op de 4 gezinnen voor te komen!!!!!!) dus wees waakzaam en reageer op de juiste wijze wanneer het lijkt dat een kind "anders" reageert dan je zou verwachten - wellicht weet dit kind niet beter dan dat dat normaal is namelijk.....

Mocht je dergelijke dingen meemaken aarzel dan ook niet om dit bespreekbaar te maken in je team zodat een ieder hier alert op kan reageren, en er wellicht verdere stappen kunnen worden ondernomen.

Andere antwoorden (6)

Eigenlijk is het al vreselijk dat je een dergelijke vraag moet stellen. Mensen, en vooral mannen, durven bijna niks meer met kinderen.

Dat de leidsters wel een jongen op schoot nemen is denk ik minder een probleem?

Als kleine kinderen op je schoot komen springen dan moet dat mogen, of het nu jongens zijn of meisjes en of jij nu man bent of vrouw.

Je geeft zo'n kind een knuffel en zet het weer op de grond.

Klaar.

Geen probleem.

Zolang dat in een groep gebeurt, waar je toch nooit alleen met die kinderen bent, is er niks aan de hand.

Overigens zou ik dat niet doen met kinderen van 10/11/12 jaar, maar tot welke leeftijd wel, dat weet ik ook niet precies tegenwoordig.

Je bent er voor de kinderen. Als zij het nodig vinden/leuk vinden om op je schoot te komen zitten, zie ik hier geen probleem in. Vooral de jongere kinderen (tussen de 4 en 8 jaar oud) vinden dit vaak leuk. Dat moet gewoon kunnen!

Er is geen wet voor dus het moet gewoon kunnen.

Ja ik vind dit niet ongepast, ik zou zeker een jongetje op schoot nemen als ik aan het werk ben en zeker als het kereltje huilt, dus zo niet weten waarom jij niet een meisje op schoot mag hebben om te troosten of samen een boekje lezen. Jij werkt ook met kinderen en ik vind dat je een band mag opbouwen met kinderen en als ze dan huilen even op schoot. Gewoon doen.....

Tuurlijk mag een mannelijke leider een meisje op schoot hebben, op schoot nemen zal ik niet doen maar als het meisje het nodig vindt omdat die zich niet lekker voelt of verdrietig is en wat aandacht zoekt is dit zeker niet verkeerd. Als hij weet hoe je een kind kan troosten zonder handen onder de kleertjes is er helemaal niets mis mee.

Precies wat Haelenaar in de reacties al schreef, er zijn zat mannen geweest die een kind alleen maar denken te kunnen troosten door het op intieme plekken te betasten maar laten we ergens in ons achterhoofd nog wel beseffen dat lang niet alle mannen zo zijn (heel moeilijk weet ik wel). Een kind van 8 of ouder kan zich verweren en een kind die jonger is vaak niet maar die neem je ook niet meer op schoot.

11 jaar geleden

Als je 100% zeker weet dat je geen seksuele gedachten hebt/krijgt dan is het toch geen enkel probleem? Kinderen zijn nou graag bij oudere mensen want dat voelt vertrouwt voor ze aan.

‘Sacha (7) wil nog op schoot. Kan dat wel?’

Sommige kinderen zijn echte knuffelkonten. Sacha, 7 jaar, lijkt dat ook te zijn. Hij kruipt in ieder geval nog altijd graag op schoot van pm'er Chantal. Maar die krijgt daar toch een beetje een ongemakkelijk gevoel bij.

Vraag van pm'er Chantal

‘Sascha is zeven jaar en komt vijf dagen per week op de bso. Hij vermaakt zich goed en speelt fijn met de andere kinderen. Hij komt elke dag wel een keer naar mij toe om op schoot te zitten. Kan dit eigenlijk wel op deze leeftijd? Ik ben bang dat hij ermee geplaagd gaat worden.’

Antwoord pedagoog Marieke Grijpink

Beste Chantal, elk kind is er één. Het ene kind heeft meer, het andere kind minder behoefte aan lichamelijk contact. Vaak zoeken oudere jongens op een andere manier dit contact, namelijk door te stoeien. Sascha voelt zich blijkbaar bij jou op zijn gemak. Of, zijn er toch momenten waarbij hij jouw nabijheid echt nodig heeft. Om daar achter te komen kun je observeren aan wat eraan vooraf gaat. Misschien na een conflict met een ander kind, of wanneer hij zich verveelt. Je kunt met hem hier dan even over babbelen.

‘Voel je jezelf er misschien niet prettig bij?’

Hoe vind jij het trouwens zelf dat hij op schoot zit? Vind je het wellicht niet meer gepast op deze leeftijd? Of voel je jezelf er misschien niet prettig bij? Dat zou kunnen natuurlijk. Dan kun je ook een arm om hem heen slaan terwijl hij naast je zit. Ook dat geeft veel nabijheid en veiligheid.

En jouw angst dat hij ermee geplaagd gaat worden: angst is een slechte raadgever. Blijf goed kijken en luisteren naar de kinderen op je groep en stimuleer een klimaat waarbij elk kind er juist één mag zijn. En jij ook trouwens!